

Van: **indy nebbeling** op 23 Maart 2008 11:21, **rijen** **222**

Beste Peter, Maya, Gideon en Nienke,
Ik wens jullie heel erg veel sterkte met het verlies van Raoul.

Van: **Justlin van Bruggen** op 22 Maart 2008 19:11, **Rijen** **221**

Familie, vrienden en bekenden.
heel veel sterkte met jullie verlies

Van: **Karlijn Spaans** op 21 Maart 2008 18:37, **Rijen** **220**

Familie, vrienden en dierbaren van Raoul.
Heel veel sterkte in deze tijd.

Karlijn Spaans

Van: **Lonneke Vermeeren** op 21 Maart 2008 8:33, **Rijen** **219**

Ik wens de familie, vriendin en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies.

Van: **Werner Kemkes** op 20 Maart 2008 19:22, **Tilburg** **218**

Via deze weg wil ik familie, vrienden, kennissen en Nieke de komende tijd heel veel sterkte wensen met het verlies van Raoul.

Er zijn geen woorden voor

Werner Kemkes

Van: **Ton en Beppy Jansen-Nooten** op 20 Maart
2008 18:52, **Rijen**

217

Veel te vroeg
voor dit jonge leven,
die midden in de bloei
het op moest geven...

Sterkte voor de hele familie.

Van: **Simone Elsen** op 20 Maart 2008 16:33, **Breda**

216

Gister is ook mijn stukje voor Raoul voorgelezen in de kerk.. de herinneringen zullen altijd blijven!

we zullen je missen

Van: **Babs** op 20 Maart 2008 8:54, **Rijen**

215

Alle mensen die zich betrokken voelen tot Raoul wil ik heel veel sterkte wensen voor deze tijd maar zeker ook nog voor de tijd die komen gaat.

Hier zijn geen woorden voor.

Mijn kaarsje brandt voor iedereen die dat nodig heeft, maar vooral voor de familie van Raoul en natuurlijk voor zijn liefde Nienke.

--

Van: John & Marleen Luijten op 19 Maart 2008 22:46, dongen	214
---	------------

--

Wat moet dit een moeilijke dag zijn geweest. Blijf van de mooie herinneringen genieten.

STERKTE!

Van: Jan,Sanny,Jasper en Myrthe op 19 Maart 2008 18:11, Rijen	213
--	------------

--

Allemaal veel sterkte voor nu en later !
Raoul was een kanjer en we sluiten hem voor altijd in onze harten.

Van: fam van osch op 19 Maart 2008 16:27, rijen	212
---	------------

--

Lieve fam en nienke.

Hoewel wij raoul niet gekend hebben, maar zelf weten wat het is om een kind te verliezen, wensen wij jullie alle sterkte toe met het vreselijke verlies van raoul. In stilte denken wij aan jullie

Van: Harm Aglin Tim Evi op 19 Maart 2008 15:54, rijen	211
--	------------

--

Beste Familie en vrienden,

Wij wensen jullie heel veel sterkte
Harm Aglin Tim Evi

Van: **annemie** op 19 Maart 2008 15:53, **rijen** **210**

Ja, elke 13de maart zal ik een jaartje ouder worden, maar vooral stilstaan bij jouw veel te vroeg heengaan. Nog geen 20 jaar, nog een heel leven te gaan, samen met Nienke. We zullen haar steunen.

Van: **Britt , Bo , Kitty en Ray Cozijnsen** op 19 Maart 2008 15:51, **Rijen** **209**

Raoul, je bent veel te vroeg weggegaan. Traktor rijden was leuk vroeger. we zullen je nooit vergeten.
Veel sterkte voor Gideon, Maya, Peter en nienke

Van: **marijn** op 19 Maart 2008 15:33, **tilburg** **208**

heel veel sterkte aan de nabestaande van raoul

Van: **annemie** op 19 Maart 2008 12:29, **rijen** **207**

Raoul, je kwam samen met Nienke op Lotte ,Toon en Koen passen. "Als Nienke niet kan, dan komt Raoul toch!", zei Toon.

Elke 13de maart zal je in mijn gedachten zijn, Raoul.

Ik wil Nienke, de familie van Rooten, de familie Hofsteenge en alle muzikanten heel

veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.

Van: **piet van der pennen** op 19 Maart 2008 11:43,
rijen

206

hier zijn geen woorden voor.
ik wens vooral familie en ook iedereen die raoul kende als een fantastische jongen alle sterkte toe .

Van: **Debbie** op 19 Maart 2008 11:04, **Rijen**

205

Ik heb er geen woorden voor. Ongelofelijk, nog zo jong.
Ik wil iedereen die Raoul lief heeft ontzettend veel sterkte wensen met dit vreselijke verlies. Steun elkaar in deze moeilijke tijd en haal kracht uit de levenslust en het plezier wat Raoul altijd heeft gehad.

Van: **Jan en Ria de Rooij** op 19 Maart 2008 10:32,
Rijen

204

Een zware dag en een hevig verlies. Onze gedachten zijn bij jullie in deze moeilijke tijd!
Maya, Peter, Gidon, Nienke, familie en vrienden: Heel veel sterkte ook voor de komende periode.

Van: **José Ballemans en Jan de Wijs** op 18 Maart
2008 23:40, **Middelbeers**

203

Beste Nienke, familie en vrienden,

Veel sterkte; onze gedachten zijn bij jullie.

Van: **Fam de bondt** op 18 Maart 2008 20:56, **Rijen**

202

Lieve familie.
Wij wensen jullie heel veel sterkte toe. Nienke ook voor jou.

Van: **johnny** op 18 Maart 2008 19:40, **rijen**

201

iedereen heel erg veel sterkete

Van: **Ralph** op 18 Maart 2008 19:18, **Rijen**

200

Allen die Raoul lief heeft veel sterkte gewenst...

Van: **Désirée Bierings** op 18 Maart 2008 16:08,
Rijen

199

Raoul, waarom...
Familie, vrienden en Nienke heel veel sterkte.
Desiree Bierings, jeugdcomm. TC CASH

Van: **anita** op 18 Maart 2008 9:41, **delft**

198

Namens Showgroep Liberté wens ik iedereen veel sterkte met het verlies.

Van: **Anita Zopfi** op 17 Maart 2008 22:33, **Rijen**

197

Beste Peter, Maya, Gideon en Nienke,
Ik wens jullie heel erg veel sterkte met het verlies van Raoul. Het is oneerlijk!! Ik leef met jullie mee.
Gr. Anita Zopfi

Van: **Joni** op 17 Maart 2008 21:03, **Rijen**

196

Familie en vrienden heel veel sterkte gewenst in deze moeilijke tijd

Van: **fam.Heijne** op 17 Maart 2008 20:54, **Rijen**

195

Niet te beschrijven. Waarom zo jong al moeten gaan, veel te jong in de bloei van zijn leven.
Wij wensen de familie en Nienke heel veel sterkte.
Tessa, Roland, Francien en Andre

Van: **Wouter van Dun** op 17 Maart 2008 20:09,
Tilburg

194

Allemaal veel sterkte met het verlies van Raoul. het is echt niet te geloven..

Wouter
oud-klasgenoot CityPlanning

--

Van: Jacqueline op 17 Maart 2008 20:06, Breda	193
---	------------

lieve familie,vrienden en kennissen, heel veel sterkte met dit grote verlies!
--

Van: John Oomens "t Zolderke" op 17 Maart 2008 19:19, Rijen	192
--	------------

Beste familie/vriendin en vrienden. Heel veel sterkte toegewenst met het rouwproces en verlies van jullie Raoul. Nogmaals sterkte!
--

Van: Jeroen en Brenda van Brummelen op 17 Maart 2008 16:53, Rijen	191
--	------------

Ongelooflijk dat zo'n jong leven zo plotseling kan eindigen. We hebben er geen woorden meer en wensen zijn ouders, broer, vriendin verderde familie, vrienden, kennissen heel veel sterkte met het grote verlies van Raoul
--

Van: Patricia, Cor, Lara, Tessa en Max van Halderen op 17 Maart 2008 11:19, Oosterhout	190
--	------------

Lieve tante maya, ome peter en gideon, waarom moest dit nu gebeuren? Het is zo onbegrijpelijk dat jullie dit mee moeten maken. Wat is in vredesnaam de bedoeling hiervan??? We denken héél veel aan jullie en wensen jullie veel sterkte met dit verlies. Hopelijk vinden jullie de kracht om weer door te gaan met jullie leven. Het zal zeker niet gemakkelijk worden!

Kussen van ons allemaal.

Van: **Lekkernijen Bakkerij Broers** op 17 Maart
2008 10:39, **Rijen**

189

Beste Familie en Nienke,

Wij wensen jullie heel veel sterkte bij dit enorme verlies..
Zoiets had nooit mogen gebeuren..

Sterkte in deze moeilijke tijd..

Kelly en Richard

Van: **Café restaurant 't Boerke** op 17 Maart 2008
9:26, **Rijen**

188

Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte met dit grote verlies

Van: **wendy jansen** op 16 Maart 2008 22:25, **hulten**

187

oneerlijk, onbegrijpelijk, ik heb er geen woorden voor. alle sterkte toegewenst.

Van: **jos en gonne vromans** op 16 Maart 2008
18:53, **rijen**

186

Peter, Maya, Gideon en Nienke...

Het leven is keihard en dit is zoouououououou oneerlijk en ongelooflijk dat dit is gebeurd in de bloei van zijn jonge leven,wij denken en leven heel veel mee met het verlies van raoul die we nooit meer zullen vergeten.

sterkte jos en gonne

Van: **Han, Caroline, Sanne en Lisa** op 16 Maart
2008 16:31, **Uithoorn**

185

Beste Maya, Peter en Gideon,

Wij wensen jullie heel veel sterkte bij het verwerken van het verlies van jullie zoon Raoul.

Van: **Jeannette van Bree** op 16 Maart 2008 15:39,
Rijen

184

Verschrikkelijk dat zoiets kan en mag gebeuren, er zijn geen woorden voor. Familie en ook Nienke, en verder iedereen, die Raoul dierbaar was veel sterkte en kracht toegewenst om dit grote verlies te verwerken.Wij zijn in gedachte bij jullie.

Van: **Margreet Vermeulen** op 16 Maart 2008 14:27,
Rijen

183

Lieve Raoul, niet opvallend maar toch altijd duidelijk aanwezig in onze harmonie. Je bent een van ons, hoe kunnen wij nu verder als jij zo'n afschuwelijke lege plek achterlaat. Het troost ons jou woensdag eer te bewijzen met het mooiste dat ons bindt, muziek! Dank voor wie je bent en wat je voor ons betekent. We gaan je vreselijk missen. Veel sterkte aan ouders, Gideon, Nienke en iedereen die Raoul dierbaar was.

Van: **frank en mirjam peeters** op 16 Maart 2008
13:52, **gemert**

182

veel te jong, onbegrijpelijk maar helaas toch de realiteit. Verzachtende woorden bestaan hier niet voor.

wij wensen de familie en ook Nienke en haar ouders veel sterkte in de komende tijden.

oom en tante van thijs, sanne en roel.

Van: **CV de Guppies** op 16 Maart 2008 13:22,
Rijen

181

Namens alle leden van CV de Guppies wensen we iedereen veel sterkte met dit grote verlies.

Van: **kimberley Briels** op 16 Maart 2008 13:21,
rijen

180

verschrikkelijk

19 jaar....

We waren vroeger vrienden en klasgenoten zaten samen in deze klas en we speelde altijd samen met z'n alle buiten. later zagen we elkaar niet meer vaak maar dat maakt de klap niet minder groot.

Familie en vrienden heel veel sterkte

Van: **Piet & Ans** op 16 Maart 2008 11:17, **Rijen**

179

Er is een verschrikkelijk bericht gekomen
Een jong leven is van jullie weggenomen

Woorden schieten te kort.....

Héél véél sterkte bij het zware verlies van Raoul
Véél steun aan elkaar in deze voor jullie moeilijke en verdrietige tijd
Wij wensen vooral zijn ouders, broer, vriendin en familieleden, maar ook alle
muziekvrienden en kennissen kracht voor nu en voor de toekomst om zonder Raoul
verder te kunnen gaan

Wij zijn in gedachten bij jullie

Van: **Gabrielle, Richard en Bjarne** op 16 Maart
2008 10:06, **Rijen**

178

Lieve Raoul,

We kunnen het nog steeds niet bevatten dat je er niet meer bent. Je bent een
voorbeeld voor Bjarne, helaas zul je hem niet zien opgroeien. We zullen je nooit
maar dan ook nooit vergeten.

We wensen iedereen die Raoul gaat missen heel veel sterkte.

Lieve neef, rust zacht.....

Van: **Ruud, Christel en Veerle** op 16 Maart 2008
8:59, **Rijen**

177

Lieve Raoul

Waarom jij.....
Je stond in de bloei van je leven samen met Nienke,
Je had nog zoveel plannen en ideeën.

Wij wensen tante Maya,ome Peter,Gideon en Nienke heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Liefs Ruud Christel en Veerle

Van: **Iris Noy** op 15 Maart 2008 23:50, **Rijen**

176

Wat een verschrikkelijk bericht! zo ongeloofwaardig, vreemd en oneerlijk... zo jong, niets vermoedend als het ineens gebeurt!

Familie van Raoul, heel veel sterkte en kracht voor deze moeilijke tijd!

Iris Noy.

Van: **Mark Flaton** op 15 Maart 2008 21:36, **Rijen**

175

Beste Raoul...

Ik kan me niet voorstellen dat je gewoon geen muziek meer komt maken. Door een noodlottig ongeval wat helemaal niet bij jou past. Ongeloof vult mijn gedachte nog steeds!

Ongelooflijk...

Van: **Theo Poortvliet (voorz. org. Kaaise Dweildag)** op 15 Maart 2008 21:10, **Oosterhout (N-Br.)**

174

Met verbijstering heb ik vanavond het bericht van Raoul vernomen. Waarom, zo jong!! Persoonlijk ken ik hem niet, maar heb hem ontmoet in de hoedanigheid als muzikant bij Dakkapel de Neut. Wij van C.V. de Gangmaokers wensen zijn familie, zijn vriendin, Dakkapel de Neut en vrienden heel veel sterkte.

--

Van: Simone op 15 Maart 2008 20:39, Rijen	173
---	------------

Lieve Raoul..

Waarom jij? Zo'n lieve jongen die nooit iemand iets kwaad zal doen..
Ik en heel veel andere mensen hebben er nog steeds geen woorden voor.. Ik zal je echt heel erg gaan missen neefje! We zullen proberen om je ouders en Nienke zo veel mogelijk te steunen.. Rust zacht Lieve Raoul.. Je zal altijd in myn gedachte blijven en bij heel veel anderen..

Heel veel kusjes en liefs Je nichtje Simone...

Van: Judith Kleindop op 15 Maart 2008 19:49, Oosterhout	172
--	------------

jeeeetje, wat ongelooflijk erg! voor alle naasten heel heel veel sterkte! ik ken raoul niet persoonlijk; dakkapel de neut komt ook in oosterhout met de kaaise dweildag, n hartstikke leuke band en jammergenoeg nu n muzieknootje minder... STERKTE ALLEMAAL!!

Van: kelly op 15 Maart 2008 19:22, rijen	171
--	------------

familie,vrienden en nienke heel veel sterkte....
ik kan dit nog steeds niet vatten.
het lijkt wel een hele nare droom...

Van: dorine westerduin op 15 Maart 2008 18:59, rijen	170
---	------------

verdoofd, boos, onmacht, niet te bevatten!!!! waarom moest dit gebeuren vraag ik me af.
heel veel sterkte voor allen,
rust zacht Raoel

Van: **Peter & Katarina Rijckaert** op 15 Maart 2008
18:38, **Tilburg**

169

Wij wensen iedereen heel veel sterkte bij dit ondraaglijke verlies van iemand waarvan het mooie van het leven nu pas zou gaan beginnen.

Van: **José v. Dongen & Piet Laurijsen** op 15 Maart
2008 18:13, **Rijen**

168

Maya, Peter, Gideon en Nienke héél véél sterkte en kracht toegewenst.

Van: **Simone van Gool** op 15 Maart 2008 16:08,
Rijen

167

Ongelofelijk, 19 jaar..

Ik zag je nu niet meer vaak, maar dat maakt de klap niet minder hard. Op de basisschool zaten we bij elkaar in de klas en zagen we elkaar wel vaak. Ik kan het niet geloven..

Heel veel sterkte voor je familie, vriendin, vrienden en alle anderen die met dit verlies moeten leven.

Van: **Peter van Bree** op 15 Maart 2008 15:21, **Rijen**

166

Onbegrip en sprakeloos waren de eerste woorden welke Peter, zijn vader, en Gideon en ik uitspraken toen ik hen vrijdag ontmoette op de plek waar Raoul is verongelukt. Wij samen hebben daar een ogenblik stilgestaan waar deze jonge kerel, Raoul, voor altijd en veel te jong uit ons midden weg is. Veel sterkte voor het gezin, vriendin en verdere familie voor de komende tijd.

Peter van Bree Harmonie V&E

Van: **jeffrey van druten** op 15 Maart 2008 14:16,
rijen

165

raoul jonge..
wat heb je ons laten schrikken..
peter, maya, gideon en nienke ik wens jullie echt heel veel sterkte..

veel liefs,
jeffrey van druten

Van: **Remco van Loon (Blauwneus)** op 15 Maart
2008 13:48, **Rijen**

164

Vol ongeloof, verdrietveel te vroeg ben je van ons heengegaan.
Ik wens dan ook de familie, vriendin Nienke en alle vrienden en kennissen en alle leden van dakkapel de Neut heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Je blijft in onze harten Raoul!

Remco

Van: **KISS-Promoteam** op 15 Maart 2008 12:28,
Rijen

163

Verschrikkelijk...

Heel veel sterkte gewenst.

Van: **Pascal en Mieke, Jasper en Bouke** op 15
Maart 2008 11:30, **Keerbergen**

162

Beste Maya, Peter, Gideon, familie van Rooten en familie Nooten

Wij wensen jullie veel steun, kracht en liefde toe om het zware verlies van Raoul te verwerken.

Pascal, Mieke, Jasper en Bouke

Van: **Carnavals Comité den Boer en Ko** op 15
Maart 2008 11:11, **Rijen**

161

Een groot verlies
'n breekbaar leven
veel verdriet
zo plotseling kwijt

Heel veel sterkte
kracht en liefde
in deze moeilijke tijd

Van: **cv de kringloapers** op 15 Maart 2008 10:40,
rijen

160

onze vaste kapel, altijd gezellig, altijd feest. Vanaf nu zal het allemaal anders zijn.
Langs deze weg wensen wij familie, vrienden en kennissen veel sterkte met dit
ondraaglijk verlies.
ook namens groencentrum rijen

--

Van: Moniek van Dongen op 15 Maart 2008 10:23, Dongen	159
--	------------

--

Familie, vrienden en mede-muzikanten van Raoul.

Heel veel sterkte!!!

Moniek van Dongen
Ut Dongens Kabaol

Van: Christel van der Veeken op 15 Maart 2008 10:00, Rijen	158
---	------------

--

Familie, vrienden gecondoleerd met dit verschrikkelijke verlies.
Heel veel sterkte de komende tijd.

Christel, de Hofrakkers

Van: Frans Kin en Rian op 15 Maart 2008 9:54, Rijen	157
--	------------

--

heel veel sterkte toegewenst aan ouders, familie,vrienden en bekenden.

Van: Ad en Mieke Brouwers op 15 Maart 2008 9:36, Rijen	156
---	------------

--

Heel veel sterkte met dit verlies voor alle familie, vrienden en bekenden.

Van: **Ad en Mieke Brouwers** op 15 Maart 2008
9:36, **Rijen**

155

Heel veel sterkte met dit verlies voor alle familie, vrienden en bekenden.

Van: **Ralph (blauwneus)** op 15 Maart 2008 9:18,
Rijen

154

heel veel sterkte toegewenst aan ouders,familie,vrienden...

Van: **Astrid** op 15 Maart 2008 2:28, **Rijen**

153

Heej Raoul, heb je daar boven in de hemel ook internet? Je moest ´s weten - dat weet je ook voel ik - hoe intensief we met z´n allen aan je gedacht hebben en verdrietig zijn geweest om jou, eergisteren. Ik kan écht nog niet geloven dat je stoel leeg zal zijn komende donderdag...Je familie, vrienden en muziekcollega´s zullen je zo verschrikkelijk missen... ik hoop dat ze niet alleen maar sterk willen zijn maar ook ruimte en tijd voor verdriet om jou maken. Ik ga je ook nooit vergeten... PS Trompet leuk hoor, maar hoorn is toch mooier gastje ;) Blaas daarboven maar een deuntje voor ons... dan brand ik hier een kaarsje voor jou en je geliefden...

Van: **Christian** op 14 Maart 2008 23:26, **Rijen**

152

Gideon ouders ,vrienden
iedereen veel sterkte

Van: **C.V. Nou En** op 14 Maart 2008 23:19, **Rijen** **151**

C.V. Nou En ! Ontstaan uit de dakkapel, afgelopen jaar genoten van de jonge en nieuwe aanwas, weer een geweldige feestformatie, en nu dit !
Wij wensen alle nabestaande heel veel sterkte toe met dit enorme verlies !

Van: **Marc en Jose v.d. Pennen** op 14 Maart 2008 23:15, **Rijen** **150**

Geschrokken en even met beide benen op de grond gezet hoe betrekkelijk het allemaal is, ongeloof, pas nog gezellig aan de bar, met de familie opgegroeid als 1 grote gezellige EMM familie, en nu ! Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte toe !

Van: **Roy en Karin** op 14 Maart 2008 22:21, **Tilburg** **149**

Ook van onze kant heel veel sterkte gewenst in deze moeilijke periode.

Roy en Karin (de VIPkus)

Van: **Raoul Gommans (Blauwneus)** op 14 Maart 2008 21:03, **Rijen** **148**

Verdriet....ongeloof....zo jong...

Voor altijd uit ons oog, maar voor altijd in ons hart.....En zoals Bram ook al vermelde: "God plukt alle mooie bloemen als eerst..."

Veel sterkte de komende, moeilijke, lange tijd voor familie, Nienke, collega muzikanten en bekenden van Raoul.

Van: **Corne, Yvonne, Lieke en Anne van Gool** op
14 Maart 2008 21:01, **Rijen**

147

Een jong leven,
te weinig tijd gegeven...
...te kort op deze aarde
maar van onschatbare waarde!

Maya, Peter, Gideon en Nienke ontzettend veel sterkte toegewenst.

Van: **Elles Tijs** op 14 Maart 2008 20:48, **Rijen**

146

Het is zo bizar, op dezelfde tijd reed ik met de auto naar Tilburg en heb jouw scooter nog op het fietspad zien rijden, niets vermoedend dat jij dat was. Enkele minuten later, op mijn weg terug naar Rijen zag ik de traumahelikopter staan en voelde al wel dat dat geen goed teken was. Maar nog altijd niet het vermoeden dat jij dat was. En toen...toen ik later je naam hoorde stond mijn wereld even stil, ik herinner je nog van de tennis, ik herinner je nog als rustige aardige jongen en nu ineens...ineens ben je er niet meer. Verschrikkelijk.

Ik wens je ouders, je broer en je vriendin heel veel sterkte toe met dit enorme verlies.

Elles en Matthew Velthaak-Tijs

Van: **Leon Schapendonk** op 14 Maart 2008 20:38,
Hilvarenbeek

145

Worden schieten mij tekort, ik kreeg het vanmorgen om 2.15 uur te horen en kreeg meteen kippenvel. Ik heb het niet zien gebeuren maar reed net langs toen het gebeurde was. Ik had nooit kunnen en willen dromen dat het zo slecht zou aflopen en wens de familie kennissen en nientje veel kracht toe in deze donkere dagen.

Leon Schapendonk
Klankentappers Tilburg

Van: **Corine van Dongen** op 14 Maart 2008 20:30,
Dongen

144

Familie, vrienden, muzikanten van "Vlijt en Eendracht" en "Dakkapel de Neut"

Heel veel sterkte met dit enorme verlies.

Corine van Dongen

DVD Directie Zuid
afd. Vastgoedbeheer

Van: **Stan Wens BV** op 14 Maart 2008 20:19, **Rijen**

143

Namens directie en personeel erg veel sterkte in deze moeilijke tijd, mogen jullie de kracht vinden om dit verlies te kunnen verwerken

Van: **fam Wens** op 14 Maart 2008 20:17, **Dongen**

142

Wij wensen al jou dierbaren veel kracht en sterkte met dit onnoemelijk verlies.

Van: **Mareno de Graaf** op 14 Maart 2008 19:55,
Loon op Zand

141

Raoul, waarom moest jij zo snel aan je laatste reis beginnen. Zo jong nog. Heel veel sterkte voor de ouders en verdere familie.

Van: **colin driver** op 14 Maart 2008 19:34, **hendrik ido ambacht**

140

hoe heeft dit kunnen gebeuren...??
een vriend van iedereen!! iemand waar altijd een lolletje mee te trappen was en
wanneer nodig ook serieus gewerkt kon worden... raoul we gaan je missen!! familie
en vrienden heel veel sterkte toegewenst!
je klasgenoot colin

Van: **Sandra** op 14 Maart 2008 19:26, **Rijen**

139

Raoul, veel te vroeg ben je van ons weg gegaan.

Ik wil iedereen veel sterkte toe wensen in deze moeilijke tijden.

Van: **Nol en Henny** op 14 Maart 2008 19:13, **Rijen**

138

Lieve Raoul,
Voor ons was je... en blijf je heel speciaal en wij zullen je nooit vergeten. Wij zullen
proberen je ouders, Gideon en Nienke zo veel mogelijk te steunen in deze zware tijd.
Heel veel liefs ome Nol en tante Henny

Van: **Angelique van Baal** op 14 Maart 2008 19:04,
Rijen

137

Familie en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

Van: **John & Marleen Luijten** op 14 Maart 2008
19:00, **Dongen**

136

Wanneer je verdrietig bent,
blik dan opnieuw in je hart,
en je zult zien dat je weent
om wat je vreugde schonk. (kahlil Gibran)

Wij wensen jullie heel veel sterkte, voor de komende tijd maar ook voor in de toekomst!

John & Marleen (moby dick, cv we keike wel)

Van: **Familie Franken** op 14 Maart 2008 18:55,
Rijen

135

Het is echt onvoorstelbaar dat zoiets kan gebeuren. We wensen jullie heel veel sterkte met dit grote verlies.

Fam. Franken

Van: **Eelke** op 14 Maart 2008 18:39, **Dongen**

134

Familie,vrienden,nienke heel veel sterkte in deze moeilijke tijd!!

Eelke Schellekens
Vrije Tijdrekkers, dongen

--

Van: Peter en Jolanda Bakker op 14 Maart 2008 18:20, Rijen	133
---	------------

--

Wij zijn erg geschrokken van het bericht.
Wij wensen de familie en vrienden heel veel sterkte om dit verlies te verwerken.
Peter en Jolanda

Van: Melissa op 14 Maart 2008 18:06, Rijen	132
--	------------

--

Familie en vrienden
super veel sterkte met dit verlies

Van: Myrthe van der Schoof op 14 Maart 2008 18:04, Rijen	131
---	------------

--

Lieve Raoul, ik ga je missen....
Waarom is jou dit overkomen, zo'n aardige en lieve jongen.
Ouders, Gideon en de rest van zijn familie heel veel sterkte met dit grote verlies.
Myrthe van der Schoof

Van: 't Vermaeck op 14 Maart 2008 17:51, Rijen	130
--	------------

--

Namens 't Vermaeck (residentie van Dakkapel de Neut) wensen wij de familie en vrienden heel veel sterkte met dit enorme verlies!

Menno, Joost en personeel

--

Van: Frans en Lenie Bink op 14 Maart 2008 17:42, Rijen	129
---	------------

--

Sterkte met het verlies van je zoon

Van: Michel Guldenmundt op 14 Maart 2008 17:05, Den Haag	128
---	------------

--

Zo dan, ik wens de familie en de kapel heel veel sterkte met het verlies van Raoul!
Vriendelijke groet,
Michel Guldenmundt De Blaasbalgen Leidschendam Dweilorkesten.info

Van: Mirjam en Yvonne van Hoek op 14 Maart 2008 16:57, Rijen	127
---	------------

--

Zo abrupt, te jong, veel te jong, wij leven met jullie mee. Ouders, Gideon en Nienke en de rest van de familie heel veel sterkte voor nu en de tijd die komen gaat. Mirjam en Yvonne (V&E)

Van: Willem-Jan en Rose-Marie op 14 Maart 2008 16:40, Rijen	126
--	------------

--

Raoul nooit meer bij ons aan het werk. Niet te bevatten. Bedankt voor alles wat je
--

voor ons gedaan hebt. Wij wensen Peter, Maya, Gideon en Nienke heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Van: **Jeroen, Franny, Pim en Sjors Nooten** op 14
Maart 2008 16:21, **Rijen**

125

Lieve neef,
...niet te geloven...
...niet te begrijpen...
...waarom jij...
...hier hebben wij geen woorden voor..

Lieve Nienke, Gideon, tante Maya en ome Peter heel veel sterkte de komende tijd,
wij zullen er voor jullie zijn.

Van: **Bas Laming** op 14 Maart 2008 15:53, **Rijen**

124

Maya, Peter, Gideon, Nienke, andere familieleden en vrienden..... Heel erg veel
sterkte in deze ontzettend moeilijke tijd!Dit is echt Ongelofelijk!

Bas Laming

Van: **Jeanet Jacobsen** op 14 Maart 2008 15:27,
Rijen

123

Ik wens iedereen heel veel sterkte met dit verlies.

Van: **jeroen** op 14 Maart 2008 15:22, **rijen**

122

ik zal je missen raoul,ik weet zeker dat je met open armen wordt ontvangen
daarboven
veel sterkte aan iedereen

Van: **Pia** op 14 Maart 2008 15:17, **Gilze**

121

Lieve Raoul,

Wat valt er nu eigenlijk nog te zeggen?

En kan er iemand toevallig iets uitleggen?

Nee, helaas, uitleggen kan niet meer..

En het enige wat ik kan zeggen is: "Het doet zeer"

Volkomen verslagen door het vreselijke wat is gebeurd,

Het heeft bij ons allemaal een klein stukje verscheurd.

Maar vergeet nooit lieve Raoul, bij ons zal je altijd in gedachten zijn,

Bij iedereen in hun hart, daar is waar je altijd zal zijn!

Veel sterkte aan familie, Nienke, vrienden en alle andere nabestaanden.

Van: **Jeroen Verhees** op 14 Maart 2008 14:50,
Rijen

120

Raoul ik zal je missen,wat hebben we samen lekker gewerkt tussen de aardbeien en
asperges. Ik wens jou familie heel veel sterkte met dit grote verlies

Van: **Saskia.** op 14 Maart 2008 14:46, **Rijen**

119

Dit had niet mogen gebeuren!

Gideon en de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte met die grote verlies!

Van: **Henrétte & Bert Verhees** op 14 Maart 2008

Waarom hij?

Maya, Peter, Gideon en Nienke. heel veel sterkte.

Van: **Marion en Bart Jansen** op 14 Maart 2008
14:41, **Rijen**

117

Gideon en je ouders heel veel sterkte komende tijd! Onbegrijpelijk!

Van: **Annemarie & Coen** op 14 Maart 2008 14:40,
Rijen

116

Beste familie, vrienden en natuurlijk Nienke,

Wat een verschrikkelijk bericht. Zo'n leuke lieve jongen...zo jong nog.. We vinden het echt heel erg.

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe.

Coen en Annemarie (V&E)

Van: **Gijs Wouters** op 14 Maart 2008 14:39,
Waalwijk

115

Raoul, een sterk gevoel van onrecht weldde in me op toen ik het verschrikkelijk nieuws bij de harmonie hoorde. Dit mag niet! Familie, vriendin en ook je vrienden van de dakkapel wens ik veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Van: **Jessica de Bondt** op 14 Maart 2008 14:31,

114

Rijen

Schokkend nieuws, niet te geloven, veel te jong heen gegaan. Voor alle familie, vrienden en kennissen heel veel sterkte met die enorme verlies. Ik kende Raoul niet persoonlijk maar zag hem via dakkapel de Neut. Hij zal enorm gemist worden.

Jessica de Bondt
(trompetiste bij de Hofrakkers)

Van: **Nancy Bolder** op 14 Maart 2008 14:05, **Rijen** **113**

Beste familie,

Ik wil jullie heel veel sterkte wensen met dit verlies.

Van: **Sebastian Tilleman** op 14 Maart 2008 13:59, **Dorst** **112**

Gideon, en vader en moeder, veel sterkte en gecondoleerd. Het is een zwaar verlies.

Van: **Brigitte Hagen** op 14 Maart 2008 13:52, **Gilze** **111**

Wij wensen jullie ontzettend veel sterkte en kracht toe , in deze moeilijke tijd.

Van: **bart** op 14 Maart 2008 13:48, **rijen** **110**

toen ik het hoorde schrok ik echt.

het eerste jaar dat ik op de rotonde kwam fietste ik elke dag met je mee
heel veel sterkte met dit verlies
bart

Van: **Fam Bakx** op 14 Maart 2008 13:26, **Rijen** **109**

Wij wensen de familie, vrienden, kennissen en dakkapel de Neut heel veel sterkte toe met het verlies van Raoul.

Van: **Fam Michielsen** op 14 Maart 2008 13:19, **Rijen** **108**

Wij wensen jullie heel veel sterkte met het verlies van jullie zoon en broer. Ook dakkapel de Neut gecondoleerd met het verlies van jullie maatje. Kees Ingrid Thomas en Matthijs

Van: **Toine en Liza** op 14 Maart 2008 12:55, **Rijen** **107**

Lieve Raoul, Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waarom jij? Altijd was je er voor iedereen en je was zo gelukkig met jou Nienke. Maya, Peter en Gideon en Nienke wij zullen er voor jullie zijn en proberen jullie te steunen waar mogelijk. Liefs Toine en Liza

Van: **yvonne wensing-straten** op 14 Maart 2008 12:32, **106**

Gideon, familie en Nienke,

Heel veel sterkte met dit verlies.
Heb er verder geen woorden voor.

Van: **Saskia en Andrew** op 14 Maart 2008 12:23,
Dongen

105

Beste Familie en vrienden,
Wij wensen jullie heel veel sterkte.
Dikke knuffel van Saskia en Andrew.

Van: **Annik Soomers** op 14 Maart 2008 12:11,
Breda

104

Veel te vroeg, een heel leuk leven nog voor de boeg!!! Wat kan het leven af en tot
toch verdomde hard zijn en oneerlijk zijn!!!
Familie , vrienden en Nienke ontzettend veel sterkte de komende tijd!!!!

Van: **'t Rijens Vat** op 14 Maart 2008 12:05, **Rijen**

103

Hier zijn geen woorden voor.
Namens 't Rijens Vat wensen wij alle familie en vrienden heel veel sterkte toe.
Remco, Gunther en Martijn.

Van: **Ton, Yvonne en Angelique van Baal** op 14
Maart 2008 11:50, **Rijen**

102

Heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van jullie zoon.
Nienke ook veel sterkte

Van: **CV Goedzat** op 14 Maart 2008 11:16, **Rijen** **101**

Ons maatje Gideon is zijn broer kwijt.
Wij zijn helemaal van slag van het slechte nieuws. Hoe kan dit nou? Wat oneerlijk. Peter en Maya en natuurlijk Gideon heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Je maatjes van CV Goedzat. Jan Kees Matthijs Randy Jasper Christian en Jordy

Van: **Ellen Pijnenburg** op 14 Maart 2008 11:01, **Rijen** **100**

Lieve Nienke, familieleden en vele vrienden. Heel veel sterkte, ik leef enorm met jullie mee

Van: **Raymond&Ineke** op 14 Maart 2008 11:01, **Rijen** **99**

Wij wensen de familie, Nienke en vrienden van Raoul heel veel sterkte met dit vreselijke verlies.

Van: **Emily Boender (jaar genootje van Gideon)** op 14 Maart 2008 10:57, **Breda** **98**

Lieve Gideon,
ik wens jou en je familie heel veel sterkte met jullie verlies.

Liefs Emily

Van: **RODL** op 14 Maart 2008 10:52, **Rijen**

97

Namens de leden van RODL wensen wij de familie, vrienden en andere naasten van Raoul heel veel sterkte toe in deze o zo moeilijke tijd!

Van: **Fred Mandy Maartje Lieke Polling** op 14 Maart 2008 10:50, **Rijen**

96

Nienke, familie, Dakkapel en vrienden ...we wensen jullie heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Fred Mandy Maartje Lieke

Van: **Wenzel Molenschot** op 14 Maart 2008 10:47, **Rijen**

95

Dit verdient niemand, zo jong het leven ontnomen.

Sterkte toegewenst aan familie, Nienke en al zijn bekende.

Van: **Ton Frijters** op 14 Maart 2008 10:38, **Rijen**, **R.B. Moby Dick**

94

Gideon voor jouw en je ouders heel veel sterkte in deze moeilijke dagen om dit onbegrijpelijke verlies en verdriet te dragen. We hopen dat jullie de kracht en moed zullen vinden om verder te leven.

Ton

Van: **Shirley Tromp** op 14 Maart 2008 10:31, **Rijen**

93

Lieve Raoul,
ik ga je ontzettend erg missen
waarom nou jij ? ?
jij was zo'n goede jongen.
het is zo onbegrijpelijk
zondag nog met jou gepraat..
en nu ben je er niet meer..
het had niet zo mogen zijn

ik wens iedereen heel veel sterkte
met dit grote verlies

xxx shirley

Van: **Kees van Gils** op 14 Maart 2008 10:31,
Dongen

92

Hoe vaak zeggen we niet in ons zelf in het verkeer; "verdorie kom ik even goed weg". Helaas kan Raoul dit niet meer zeggen.....
Mijn medeleven gaat uit naar alle betrokkenen.

Van: **Cindy** op 14 Maart 2008 10:26, **Rijen**

91

Familie en Vrienden van Raoul, allemaal heel veel sterkte met dit verlies wat veeeeeelste vroeg is gekomen..
Cindy

Van: **cv de feestneuzen** op 14 Maart 2008 10:26,
Rijen

90

Waarom? waarom was jij nouw degene die ze moesten treffen. een jonge van 19 jaar? waar gaat dit over.
vele mensen zullen zegge en mede wij :

RAOEL't Liefste wat wij hebben bezeten
en vele jaren de spil van ons bestaan
vraag ons niet dat te vergeten
en gewoon weer door te gaan

Rust zacht veel sterkte familie en omsatnders.

Van: **Renée Santbergen + ouders** op 14 Maart 2008
10:00, **Prinsenbeek**

89

Lieve Raoul,

Waarom ben jij uit ons ontnomen? Altijd zal die vraag voor mij en ieder ander bestaan. Ik zal je aanwezigheid zo erg missen! Nooit zal het meer hetzelfde zijn zonder jou..

Ik, mijn zus en mijn ouders zijn verslagen door het nieuws, we hebben er geen woorden voor. Ik hoop dat je nu een goed plekje in de hemel hebt. Nooit zullen wij je vergeten, nooit! Rust zacht lieve Raoul..

Liefs Renée, Nicole, Anja en Rinus

Van: **Ineke van Mier** op 14 Maart 2008 9:53, **Rijen**

88

Beste vrienden en familie,

Veelste jong heen gegaan.
Heel veel sterkte in de aankomende tijd.

Van: **Sprangers** op 14 Maart 2008 9:38, **Rijen**

87

Maya, Peter, Gideon en Nienke,

Wij wensen jullie heel veel sterkte met het verlies van Raoul. Verschrikkelijk dat
zoiets gebeurt, amper te bevatten.

Nogmaals veel sterkte gewenst ook aan familie, vriende, kennissen.

Corrie, Dirk, Ivo, Joni

Van: **C.V. Spuit 11** op 14 Maart 2008 9:34, **Rijen**

86

Hier zijn geen woorden voor.

Wij wensen familie,kennissen en vrienden van raoul heel veel sterkte toe.

c.v. spuit 11

Van: **walther en peter** op 14 Maart 2008 9:32, **rijen**

85

lieve Maya Peter Gideon en Nienke dit is niet te begrijpen dat jullie zoveel leed
angedaan wordt op dit moment wij wensen jullie alle sterkte toe die ik jullie maar
kan wensen.

Van: **Joris Laming** op 14 Maart 2008 9:06,

84

Hier zijn geen woorden voor!!

Ik wens de familie, vrienden en Nienke heel veel sterkte!!

Joris

Van: **Fam. Paijmans** op 14 Maart 2008 8:48, **Rijen**

83

Heel veel sterkte met dit grote verlies. Raoul laat bij iedereen een leegte achter die niet te vullen is.

Onze gedachten zijn bij jullie.

Ton, Marij, Jeroen en Bastiaan Paijmans.

Van: **Ilona** op 14 Maart 2008 8:46, **Rijen**

82

Raoul ik zal je in gedachten blijven houden als een aardige en lieve jongen, je gaat veel te vroeg van ons weg. Het is zo oneerlijke.

Ik wens de familie en Nienke heeft veel sterkte met dit verlies

Ilona Graauwmans

Van: **Susanne van Esdonk** op 14 Maart 2008 8:42,
Rijen

81

Ik wens iedereen heel veel sterkte de komende tijd...

Susanne

Van: **Raymon & Ynske** op 14 Maart 2008 8:39,

80

Rijen

Wij willen Nienke ,familie, dakkapel de neut en alle andere vrienden van Raoul veel sterkte wensen de komende tijd. "Ik kreeg het helemaal koud toen ik dit gisteren hoorde".

Nienke als je een knuffel nodig hebt!
je kan altijd bij ons terecht.

Van: **Gerard Kolsteren (Blauwneus)** op 14 Maart 2008 7:53, **Rijen**

79

Niet eerlijk.

Iedereen heel veel sterkte!

Van: **Peter Schoormans** op 14 Maart 2008 0:41, **Rijen**

78

Beste Maya,Peter,Gideon en Nienke,'

Ik was vandaag in de jaarbeurs toen mij het verschrikkelijke nieuws ter oren kwam.
Wat is de wereld dan klein.

Ik wens jullie allen enorm veel sterkte met dit onbeschrijfelijke gebeuren.

Nienke...ik ben de aanstichter van jou liefde met Raoul...ik wens jou uit het diepst van mijn hart alle sterkte toe die je nodig hebt meisje.

Van: **Bram** op 14 Maart 2008 0:38, **Rijen**

77

god plukt alle mooie bloemen als eerst....

--

Van: Tamara op 13 Maart 2008 20:36, Rijen	76
---	-----------

Hier zijn geen geschikte woorden voor.... Waarom al zo vroeg? Hij had nog een hele toekomst voor de boeg.

Van: patricia meijer-theunissen op 13 Maart 2008 20:36, gildehaus, duitsland	75
--	-----------

Lieve Maya Peter Gideon en Nienke,

Hier zijn gewoon geen woorden voor! We wensen jullie heel veel sterkte toe!
--

liefs, Rene Thijmen en Patricia Meijer-Theunissen

Van: fam rombouts op 13 Maart 2008 20:30, rijen	74
---	-----------

beste familie en Nienke en familie heel veel sterkte toegewenst met dit grote verlies, we hopen dat jullie de kracht zullen vinden om dit verlies te kunnen dragen.

Sandra,Wim, Ian en Mellin Rombouts

Van: CV de Blauwneuzen op 13 Maart 2008 20:28, Rijen	73
--	-----------

Namens alle leden van de Blauwneuzen wensen wij de familie,vriendin Nienke en alle kennissen en vrienden van Raoul heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

De Blauwneuzen

Van: **Kees Woestenberg** op 13 Maart 2008 20:27,
Rijen

72

Dit is oneerlijk, zo jong en dat in de bloei van zijn leven.
Ik wens iedereen veel sterkte toe met dit grote verlies.

Van: **Vivian** op 13 Maart 2008 20:17, **Tilburg/
Breda**

71

Lieve lieve familie en vrienden van Raoul,

we praten nu hondertuit over jouw Raoul.. we missen je lach en je verhalen en de verhalen over jou.. hoe kán het nu.. dat jij er niet meer bent?! Het is gewoon onbeschrijfelijk en ik snap het nog steeds niet!
Hoop dat jij naar een mooie plaats gaat!

Wens de familie, Nienke en alle anderen zo ontzettend veel steun toe in dit onbeschrijfelijke verdriet!

liefs, Vivian

Van: **Lara van Rooten** op 13 Maart 2008 20:01,
Oosterhout

70

lieve raoul.
we missen je nu al super erg.
het is gewoon niet te beschrijven. alles was er is gebeurd kwam zo onverwacht.
je ben voor mij een goede achterneef geweest. we zagen elkaar niet vaak. ik mis je toch super erg!

ik wens iedereen die raoul kende nog super veel sterkte. en gecondoleerd.
het achternichte lara(L)

Van: **Namens het bestuur van de Rijense
Carnaval Stichting - Secretaris - RCS Sandy
Schuurmans** op 13 Maart 2008 19:56, **Rijen** **69**

namens de RCS (Rijense Carnaval Stichting)wensen wij de familie, vriendin van Raoul, vrienden en alle kennissen heel veel sterkte en kracht toe om dit verlies te kunnen verwerken.

Van: **Tessa** op 13 Maart 2008 19:51, **oosterhout** **68**

Lieve Raoul!(L)
Je bent echt een super achterneef voor mij geweest!:(
Ik gha je heel erg missen , !
Je betekent ZOVEEL voor mij!(L)
R.I.P LieveLieveRaoul!!

Dikke Laatste Zoen , Tessa, je achternigtje!(L):'(

Van: **Anke** op 13 Maart 2008 19:51, **Haaren** **67**

Familie, Nienke, vrienden en kennissen
Veel sterkte met dit grote verlies, wat veel te vroeg is gekomen.

Van: **Evy ELias** op 13 Maart 2008 19:50, **Rijen** **66**

Ik kende je niet erg goed, maar je broertje gideon wel,
dus voor al voor hem en natuurlijk alle familie en vrienden heel eel sterkte

Evy

Van: **Trudy (cv we keike wel)** op 13 Maart 2008
19:47, **Molenschot**

65

Ik wil iedereen heel veel sterkte wensen met dit grote verlies!

Van: **René** op 13 Maart 2008 19:45, **Klundert**

64

Gecondoleerd.
Heel veel sterkte met dit verlies!

Van: **Marloes van Bree** op 13 Maart 2008 19:44,
Rijen

63

Familie, vrienden, Nienke en alle andere die Raoul dierbaar waren...

Heel veel sterkte met dit grote verlies!!

Van: **Martin Aben** op 13 Maart 2008 19:25, **Rijen**

62

Namens het Kapellenberaad wensen wij familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Van: **Wim en ine van den broek** op 13 Maart 2008 19:19, **rijen** **61**

Een jonge trompettist is heen gegaan wij wensen zijn familie en bekenden heel veel sterkte met dit grote verlies, ook zijn vriendin Nienke en familie.

Van: **cv we keike wel** op 13 Maart 2008 19:16, **rijen** **60**

Namens ons allemaal heel veel sterkte met dit grote verlies.
We denken aan jullie.

cv We Keike Wel

Van: **Eefje** op 13 Maart 2008 19:15, **59**

Lieve Raoul,

Ik ga je enorm missen op elke zaterdag die er nog komt!
Ik hoop dat je je rust kan vinden ventje!

Je bent voor altijd bij ons in onze herinneringen!

Van: **'t zolderke** op 13 Maart 2008 19:12, **Rijen** **58**

namens de leden van 't zolderke wensen wij de familie, vrienden en alle kennissen van Raoul heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van deze muzikant en vriend.

Kapel 't Zolderke ,
Cas Polling

Van: **ellen van assouw** op 13 Maart 2008 19:12,
tilburg

57

Lieve raoul,

In parijs niet zo lang geleden was het lachen gieren brullen.... nu kan dat niet meer...
echt ongeloofelijk dat dit jou moest over komen... rust zacht en familie en kennisen
heel veel sterkte

Van: **Roland** op 13 Maart 2008 19:08, **Rijen**

56

Raoul ik kende je niet goed maar toch schrok ik enorm toen ik het hoorde!

Gideon, ouders en de rest van de familie en vrienden veel sterkte met dit grote
verlies.

Van: **Familie Poling** op 13 Maart 2008 19:07, **Rijen**

55

Helemaal stil van deze gebeurtenis , Ouders en Gideon namens de Familie héél veel
sterkte in deze moeilijke tijd.

En Raoul rust zacht!

Cas , Mechelien , Bart en Fenne

Van: **Susanne Overman** op 13 Maart 2008 19:06,
Rijen

54

Lieve raoul!

Mijn ouwe klasgenootje :O

Het is niet eerlijk :(

R.I.P!

Liefs Susan!

Van: **Hugo van de Groes** op 13 Maart 2008 18:55,

Rijen

53

Tjonge jonge,

Niet te geloven dat jou dit overkomen is. Tijdens carnaval bij 't Vermaeck zag ik dat je zo'n plezier had. Nu wordt je zomaar je leven ontnomen.

Ouders, Gideon, vriendin en verdere familie en kennissen heel veel sterkte de komende tijd

Van: **Kapel de Mutsen** op 13 Maart 2008 18:51,

Rijen

52

Namens alle leden van de kapel wensen we iedereen veel sterkte en kracht toe.

Van: **Dijmphie Rombouts** op 13 Maart 2008 18:48,

Rijen

51

We zijn verdoofd. Ongelofelijk ,wat een klap.

Daarom wensen we iedereen heel veel sterkte ,en troost nu, en in de toekomst.

Raoul rust zacht!

Van: **Sandra en Joost** op 13 Maart 2008 18:47,

Raoul jongen, onvoorstelbaar dat wij je nu al moeten gaan missen...

Familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies.

Van: **Sabine** op 13 Maart 2008 18:46, **Rijen**

49

Lieve Raoul,

Ik kan gewoon echt niet geloven dat je er niet meer bent..

Ongelofelijk om voor te stellen, dat je straks niet meer rondloopt op 't veld, tussen de asperges.. en van de zomer met de aardbeien. Het zal wennen worden zonder jou, je vrolijke noot op de verjaardag van m'n broer, en je gepraat over van alles tijdens het werk.

Ik zal je nooit vergeten Raoul, nooit!

Heel veel sterkte aan zijn ouders, aan zijn broer & zijn vriendin.

Sabine Mertens

Van: **Frank Wagemakers** op 13 Maart 2008 18:39,
Rijen

48

Familie en vrienden heel veel sterkte toegewenst.

Van: **Silvia** op 13 Maart 2008 18:34, **Rijen**

47

Familie, vrienden, Nienke en alle andere die Raoul dierbaar waren...

Heel veel sterkte met dit grote verlies!!

Van: **Yvonne Verhees** op 13 Maart 2008 18:32,

46

Raoul, je zult altijd in mijn gedachte blijven als een leuke, lieve, zachtaardige jongen! Familie, vrienden en kennissen sterkte met dit grote verlies

Van: **Carola** op 13 Maart 2008 18:27, **Rijen**

45

Lieve Raoul, veel te jongen! echt onbegrijpelijk! rust zacht

Veel sterkte aan Familie en vrienden

Van: **Meghan** op 13 Maart 2008 18:22, **Rijen**

44

Ongelofelijk.. gewoon geen woorden voor..

Familie, vrienden & kennissen.. Ontzetten veel sterkte met dit verlies!

Raoul rust in vrede!

Van: **Rob Verhees** op 13 Maart 2008 18:18, **Rijen**

43

Rust zacht raoul,

We zullen je nooit vergeten :(.

Van: **Guido en Yvonne** op 13 Maart 2008 18:15,
Rijen

42

Raoul jongen, je laat bij heel veel mensen een leegte achter in hun leven. Zo maar

ineens..... Ik ken je natuurlijk van de Dakkapel, van de harmonie en als vriendje van Nienke. In mijn ogen een stille jongen waar men zeker op kon bouwen.
Familie, Nienke, vrienden en alle anderen heel erg veel sterkte met dit grote verlies.
Guido en Yvonne
(de Hofrakkers, E.M.M.)

Van: **Tim van Dun** op 13 Maart 2008 18:09,

41

Ik kan het nauwelijks bevatten. Negentien jaar, je had vast zo veel mooie plannen in het leven, en dan gebeurt er dit.. rust zacht, Raoul.

Ik wil Nienke, de familie van Rooten, de familie Hofsteenge en alle andere naasten heel veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.

Van: **Anthony en Esther** op 13 Maart 2008 18:06,
Oisterwijk

40

Heel veel sterkte met het verwerken van het verlies van jullie zoon, vriend.
Nienke ook veel sterkte

Van: **rinus en karin bruijns** op 13 Maart 2008
18:03, **rijen**

39

Lieve raoul,
Het is onbegrijpelijk dat dit jouw moet overkomen, wij zullen je ontzettend gaan missen.
Wij wensen je ouders, nienke en familie heel veel sterkte toe.

Van: **Roel Peeters** op 13 Maart 2008 18:02, **Rijen**

38

Raoul....

Ik kan het echt nog steeds niet geloven:(...

je was niet alleen een muzikale maat... maar je was echt een vriend voor me:(...

Ik wil de vrienden en familie heel veel sterkte wensen, in deze moeilijke tijd:(..

Van: **De Hofrakers** op 13 Maart 2008 17:57, **Rijen**

37

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe de komende tijd!

De Hofrakers

Van: **De Hofrakers** op 13 Maart 2008 17:57, **Rijen**

36

Wij wensen iedereen heel veel sterkte toe de komende tijd!

De Hofrakers

Van: **leden blaaskapel Pi-nuts** op 13 Maart 2008
17:55, **rijen**

35

Namens alle leden van blaaskapel Pi-nuts wensen wij de familie en nienke de vriendin van raoul heel veel sterkte toe.

Van: **Paul Willemen** op 13 Maart 2008 17:55, **Rijen**

34

Mede namens de Odobbeljoe Band wens ik familie, Nienke, vrienden en collega muzikanten (Dakkapel en Harmonie) heel veel sterkte toe.

Paul Willemen (trompetist Odobbeljoe Band)

Van: **Ella, Danielle en Jørgen Frishert** op 13 Maart
2008 17:53, **Rijen**

33

Met stomheid geslagen, zo erg is dit. Zo'n sympathieke kerel!
Waarom?

Wij wensen De ouders, Nienke de familie, vrienden en alle betrokkenen heel veel sterkte toe.

We gaan je heel erg missen.

Van: **kim** op 13 Maart 2008 17:52,

32

Ik kan me nog goed herinneren hoe ik jou 2 jaar geleden leerde kennen..
Heb toen altijd veel lol met je gehad!
Gisteren zag ik je nog in de trein en dus bus..
Het dringt echt nog niet tot me door.

Maar ik zal je missen!

familie, nienke en alle anderen heel veel sterkte de komende tijd!

Van: **jeugdkapel 't rijens sooike** op 13 Maart 2008
17:50, **rijen**

31

Namens alle leden van "t rijen sooike wensen wij familie en zijn vriendin heel veel

sterkte en kracht toe!

Van: **Serge en Chantal** op 13 Maart 2008 17:49,
Rijen

30

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte in deze zware tijd!!
Serge en Chantal(trompetisten Hofrakkers)

Van: **Berry Broeders** op 13 Maart 2008 17:45,
Dongen

29

Persoonlijk kende ik je niet echt, maar ik kwam je regelmatig tegen met de Dakkapel.
Ik wens familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het verwerken van het verlies
van Raoul.

Berry Broeders (trompetist hofrakkers)

Van: **Joost Coppens** op 13 Maart 2008 17:42, **Rijen**

28

Sinds een paar jaar roepen we wat voor een geweldige hechte groep we zijn
geworden. In die groep is nu een gat geslagen, dat niet meer gevuld kan worden.

We zullen je missen kerel!!!

Familie, Nienke, vrienden en kennissen allen sterkte gewenst.

Van: **Joris Reijnders** op 13 Maart 2008 17:41,
Rijen

27

Heel veel sterkte voor familie en vrienden!

Joris

Van: **Colin & Romy** op 13 Maart 2008 17:40, **Rijen**

26

Familie en vrienden,
Heel veel sterkte met dit verlies.
Woorden schieten mij tekort

Van: **Jeroen en Ilona** op 13 Maart 2008 17:38,

25

Vreselijk... en nog zo jong.

Wij wensen familie en vrienden heel veel sterkte toe.

Van: **Laura A.** op 13 Maart 2008 17:36, **Rijen**

24

Lieve familieleden, vrienden en iedereen die raoul kende..

Heel veel sterkte gewenst aan jullie allemaal!

Ik heb het zelf een tijdje terug mee gemaakt met mijn beste vriendin..

Ik weet precies wat jullie door maken..

Ik leef met jullie mee

x Laura

Van: **nicole van den broek** op 13 Maart 2008 17:33,

23

rijen

Familie van Rooten , Nienke en familie en verder alle vrienden en vriendinnen en de leden van dakkapel de Neut en van harmonie Vlijt en Eendracht. Heel veel sterkte in de aankomende tijd.

Van: **Jeanne en Wim Snoeren** op 13 Maart 2008
17:25, **Rijen**

22

Familie en Nienke van Raoel heel veel sterkte met dit enorme verlies

Van: **Klasgenoten** op 13 Maart 2008 17:24, **Tilburg**

21

Raoul, ongeloofelijk...

We hebben er verder geen woorden voor, maar hier hoeven we ook niet veel over te zeggen.

We zullen je missen in de klas!

Sterkte aan alle familie, vrienden en aan Nienke!

Colin, Dennis, Tim, Stefan, Frank, Turie, Chris, Jerry, Jouke, Dirk

Van: **Corné van Groesen** op 13 Maart 2008 17:23,
Rijen

20

Toen ik vanmiddag het bericht hoorde schrok ik me kapot. Echt verschrikkelijk. Ook al kende ik je niet persoonlijk, zulke dingen moeten gewoon niet mogen....

Ik wens de familie en Nienke onzettend veel sterkte....

--

Van: Henk & Yvonne op 13 Maart 2008 17:16, Rijen 19

--

Gewoon KUT !!!!

We zijn niet alleen een trompettist en collega muzikant kwijt maar vooral ons maatje !!!

Heel veel sterkte voor de familie en vooral Nienke natuurlijk

Van: Jilles Copal op 13 Maart 2008 17:13, Rijen 18
--

--

Ik wens alle betrokkenen heel veel sterkte.

Van: Dennis op 13 Maart 2008 17:11, Rijen 17
--

--

Heel veel sterkte aan de na bestaande.

Van: Ruud van den Kieboom op 13 Maart 2008 17:09, Rijen 16
--

--

Woorden schieten te kort... Ik heb er geen woorden voor...

Familie, Nienke en andere vrienden van Raoul! Heel veel sterkte met dit grote verlies!

Ik ga je missen Raoul!!!

--

Van: Robin op 13 Maart 2008 17:05, Rijen	15
--	-----------

Veel te jong!
Alle naasten heel veel sterkte!

R.I.P.

Van: Stefan en Elise op 13 Maart 2008 17:04, Rijen	14
--	-----------

Ongelofelijk!

Wij wensen iedereen veel sterkte toe de komende tijd!

Van: Paul Brouwers op 13 Maart 2008 17:03, Rijen	13
--	-----------

We zullen je nooit vergeten jonge.. Veel sterkte voor iedereen om je heen.

Van: Drumfanfare EMM op 13 Maart 2008 17:02, Rijen	12
---	-----------

Vol ongeloof na het telefoontje van vanmiddag. Raoul, vriend van Nienke, schoonzoon van onze secretaris Cécile en zwager van Sten en Jorn, is overleden.

Wij wensen de familie Hofsteenge, familie van Rooten en verder alle vrienden en bekenden veel sterkte in de komende tijd.

Namens Drumfanfare Eendracht Maakt Macht.

Mario Smid
Voorzitter

Van: **marco&ankie** op 13 Maart 2008 16:56, **rijen**

11

Met stomheid geslagen, veel te vroeg.
We gaan je zeker missen!!!!

Familie, Nienke, vrienden, vriendinnen en zijn muzikmaten veel sterkte en kracht toe
gewenst.

Van: **Koen Rombouts** op 13 Maart 2008 16:56,
Rijen

10

Het is niet te geloven, mijn trompet maat bij Dakkapel De Neut ben ik verloren.
Raoel, ik zal je verschrikkelijk missen, jongen.
ik wens de familie en vrienden van Raoel veel sterkte toe!

Koen

Van: **Ifa** op 13 Maart 2008 16:55, **Rijen**

9

Toen ik het hoorde dacht ik van dit kan niet waar zijn.
Het geloven kan ik nu nog niet.

Familie, vrienden alle mensen die hem lief hebben wens ik heel veel sterkte!
Het zal een moeilijke tijd voor jullie worden.

Van: **Karin** op 13 Maart 2008 16:54,

8

Wat vreselijk wat er is gebeurd!

Iedereen heel veel sterkte met dit verlies!

Van: **Tom Timmermans** op 13 Maart 2008 16:54,
Rijen

7

Raoul...

Ik kende je persoonlijk niet goed, maar natuurlijk wel via je jongere broertje Gideon van scouting en je moeder Maya van het werk.

Waarom jij...

Gideon, Maya en alle familie en vrienden van Raoul heel veel sterkte!

We gaan je missen.

Van: **Paul Brouwers** op 13 Maart 2008 16:49, **Rijen**

6

We zullen je nooit vergeten jonge.. Veel sterkte voor iedereen om je heen.

Van: **Mark Mutsaers** op 13 Maart 2008 16:47,
Rijen

5

Dat zoiets kan gebeuren... Geen woorden voor...

Familie, Nienke en andere vrienden van Raoul! Heel veel sterkte met dit grote verlies!

Kga je zeker missen Raoul!!!

Van: **Jan Smeekens** op 13 Maart 2008 16:47, **Rijen**

4

Wat een verlies, Raoul je bent veel te jong weggegaan, Familie en Vrienden veel sterkte gewenst. Van Jan,

Van: **anja en sjaak** op 13 Maart 2008 16:35, **tilburg**

3

wij kennen jullie wel niet maar heel veel sterkte gewenst met dit groot verlies gedondoleerd wij leven met jullie mee

Van: **Jeroen Paymans** op 13 Maart 2008 16:31,
Rijen

2

Ik wens de familie van Rooten en vrienden heel veel sterkte met dit verlies.

niet te geloven dat die aardige jongen waar ik vroeger op de basisschool nog bij in de klas zat, er niet meer is

Van: **remco frishert** op 13 Maart 2008 16:25, **rijen**

1

ik kan het nog steeds niet geloven wat er is gebeurt ben er echt kapot van waarom ga je missen raoul en familie vrienden vriendin en andere de raoul kende heel veel sterkte toegewenst groeten remco

Raoul van Rooten 30-07-1988 tot 13-03-2008



Raoul jongen, onvoorstelbaar dat wij je nu al moeten gaan missen...

Familie en vrienden heel veel sterkte met het verlies.

Geschreven door: Joost vd Ouweland